

# Nieuwsblad.be

## 'Koppigheid van Reynders duwde Fortis de afgrond in' - 19/06/2009

'De strijd om Fortis is nog lang niet gestreden', zegt Mischaël Modrikamen. Hij heeft net een boekje uit, waarin hij zijn versie van de Fortis-saga doet. Reden genoeg om de advocaat van de Fortis-aandeelhouders nog eens op te zoeken.



Modrikamen ontvangt ons in het kasteeltje in Watermaal-Bosvoorde waarin zijn kantoor gevestigd is. Het kasteel ligt in een van de chiquere buurten van Brussel. De advocaat blijft boos over de zaak-Fortis: 'België is het enige land dat zijn

bank heeft laten gaan. Ik heb de premier op een foto in een krant zien vieren dat de verkoop rond was. Wie viert nu dat hij zijn grootste bank voor een appel en een ei aan het buitenland verkocht heeft? Didier Reynders heeft zelfs samen met Baudouin Prot en Albert Frère getoost op de verkoop.'

### U lijkt persoonlijk verontwaardigd.

**Mischaël Modrikamen:** 'Laat mij duidelijk zijn, ik heb zelf géén aandelen van Fortis. Maar ik ben inderdaad verontwaardigd, omdat wat gebeurd is onaanvaardbaar is voor de aandeelhouders, want die zijn geruïneerd. Het geeft ook blijk van een totaal gebrek aan ambitie voor ons land, want de regering heeft zomaar aanvaard dat veertig procent van het Belgische spaargeld onder Franse controle komt. De regering heeft echt veel fouten gemaakt in dit dossier. Ik kan nog begrijpen dat de politici in september niet goed wisten hoe dit dossier aan te pakken, maar niet hoe ze daarna koppig is blijven doorzetten. Het is echt door de koppigheid van Didier Reynders en ook wel van Luc Coene (*vice-gouverneur van de Nationale Bank, nvdr.*), dat de regering niet van haar lijn week, zelfs al ging niet iedereen binnen de regering ermee akkoord. Reynders heeft hen gechanteerd: als hij zijn zin niet kreeg, zou hij de regering laten vallen. Herman Van Rompuy heeft dan maar toegegeven, omdat hij langer dan drie maanden premier wou zijn en aan de stabiliteit van het land dacht.'

**Waarom wou Reynders volgens u absoluut verkopen aan BNP?**

'Het is duidelijk wat het grote probleem met Reynders is: hij is niet in staat een vergissing toe te geven. Maar hij lijkt ook meegesleurd door Albert Frère, die hem influisterde dat de deal met BNP de beste oplossing was. Frère heeft een aantal Belgische kroonjuwelen als Petrofina, Tractebel en Electrabel aan Frankrijk verkocht om zélf een klein aandeel over te houden in maatschappijen als Total of Suez. Met Fortis is hetzelfde gebeurd, met één verschil: zelf verkocht Frère altijd tegen een goede prijs. Fortis is van de hand gedaan voor een appel en een ei.'

**Zegt u nu dat Reynders, door Fortis voor te weinig geld te verkopen, Frère een cadeau heeft gegeven?**

'Ik zeg niet dat Frère daar direct van geprofiteerd heeft, maar het is duidelijk dat hij zijn vennoten een plezier heeft willen doen. En als aandeelhouder heeft hij daar natuurlijk ook indirect een voordeel van.'

Is uw oorlog om Fortis nu voorbij?

'Helemaal niet. De zaak ten gronde loopt nog. Ofwel krijgen we de bank en de Nederlandse verzekeringsmaatschappij terug, ofwel een schadevergoeding. Ik vraag zo'n negen euro per aandeel: vier van Nederland en vijf van de Belgische staat en BNP. Ik zal ook bewarende maatregelen vragen, zodat Fortis Bank volledig intact en onafhankelijk blijft als de rechtbank binnen een paar jaar de verkoop ongedaan maakt. We zullen voorts een onderzoek voeren naar de hefboomfondsen uit de Kaaimaneilanden die de algemene vergadering hebben doen kantelen. We gaan na of er banden zijn tussen die fondsen en BNP.'

Hebt u hier ooit met Didier Reynders over kunnen praten?

'Nee. Reynders heeft overlegd, met BNP, met de Chinezen, enzovoort. Maar de Belgische aandeelhouders heeft hij niet willen ontmoeten. Dat is toch hallucinant. En onaanvaardbaar, dit misprijzen voor de Belgische aandeelhouders. Maar weet u, al die mensen worden uiteindelijk gestraft. Didier Reynders heeft niet alleen de verkiezingen verloren, mede door Fortis, binnen de MR staat zijn positie ook ter discussie. Met Louis Michel zou dit allemaal anders gelopen zijn: die zou mij een kwartier uitgescholden hebben, en daarna zouden we iets gaan eten zijn, om een oplossing te vinden waar iedereen bij gebaat was. Maar Reynders redeneert anders: die vindt dat er bij elke deal een winnaar en een verliezer moet zijn.'

Bart Moerman